



Sofia Egertz

Sofia Egertz

Jag kommer från och bor i Katrineholm. Jag trivs jättebra på Himmelstalunds floristutbildning och sökte hit för att jag inte var jättenöjd med min dåvarande arbetsituation. Jag kikade runt på olika utbildningar och fastnade för floristutbildningen och är mycket nöjd.

Vi får lära oss väldigt mycket, man kanske tror att det bara är att hur man binder buketter men det är väldigt mycket mer. Allt från form- och färglära till vad som är viktigt när man startar ett företag och blomma namn och skötsel på snittblommor och krukväxter.

På skolan är det en härlig stämning och känsla, både i klassen och klasserna emellan. Man känner trygghet och får alltid det stöd och hjälp man behöver. Jag har ingen klar plan med vad jag vill göra efter utbildningen men har lite olika tankar. Antingen söka jobb i någon befintlig blomsterbutik eller hitta på något eget inom blomsterbranschen.

Wilma Egerborn

Jag kommer från Linköping men bor nu i Norrköping. Jag hade under de senaste åren fått ett stort intresse för blommor och växter och sökte runt efter utbildningar och hittade den på Himmelstalund. Jag kände att den verkade passa mig bra då jag alltid har varit väldigt kreativ av mig. Det passade även bra i tiden med mitt gamla jobb och eftersom jag nu bor i Norrköping.

Man får lära sig allt man behöver för att kunna gå ut som färdig florist. Buketter, dekorationer, begravning och bröllop, men man får även koll på hur man starta och sköter en egen butik. I kursen Entreprenörskap får vi driva skolans elevbutik själva, då vi bestämmer allt från exponeringar till inköp.

Det är en härlig stämning på skolan där alla är vänliga mot varandra och hjälps åt om det är något. Min dröm är att få en tjänst i en blomsteraffär i Norrköping och att kunna jobba där i några år, för att få ännu mer erfarenhet i branschen. Sen har jag en idé om att skapa något eget men vill först känna mig säker inom yrket.



Wilma Egerborn



Emma Backlund



Petra Vrethem

Emma Backlund

Jag kommer ifrån och bor i Linköping. Efter att ha jobbat inom ett och samma yrke i 19 år så kände jag att jag behövde göra en förändring i mitt arbetsliv. Att bli florist har länge funnits i bakhuvudet och kände att nu är det dags. Att söka hit är det bästa jag gjort. Ångrar det inte en sekund.

På floristutbildningen får man lära sig många olika saker som är bra att kunna sedan i arbetslivet tex; Buketter och dekorationer (tex bröllop, begravning, olika typer av stilar) Färg och form, Entreprenörskap, Snittblommor och krukväxter (namn, skötsel), Skissa och Texta med olika stilar

Himmelstalund är en mycket bra och trevlig skola. Det är bra sammanhållning klasser, klasskamrater och lärare emellan. Det bästa med utbildningen är att man får lära sig så mycket. Man får alltid tips, råd och stöd så man hela tiden utvecklas.

Efter utbildningen vill jag arbeta i en blomaffär i Linköping och fortsätta utvecklas och lära mig så mycket jag kan.

Petra Vrethem

Jag bor i och kommer ifrån Linköping. Jag har under många år haft ett stort intresse för blommor och växter. Kände att det var tid att göra en yrkesförändring i mitt liv och att ett kreativt yrke skulle passa mig. Därför valde jag att söka till floristutbildningen och jag ångrar det inte.

Utbildningen omfattar allt inom floristyrket, buketter, dekorationer, allt inom bröllop och begravning, form- och färglära, skisser, företagande och massor mer.

Det är en härlig och kreativ stämning på skolan, det märks att alla vill vara här. Alla inspirerar varandra och det gör så att man utmanar sig mer och mer.

Efter utbildningen vill jag börja med att få en tjänst i någon blomsterbutik och när man har kommit in i branschen och jobbat något/några år är tanken att starta eget.