

Porträtt av tidigare elever



Eleonor Antelius

Jag gick vuxenutbildningen inom florist augusti 2018 - december 2019 (dvs. tre terminer). Det bästa med floristutbildningen var att den var både bred och mycket grundläggande men gav ändå utrymme till mer specialinriktade intressen och önskemål; att man fick möjlighet att vara precis så kreativ som man själv önskade! Stort plus för engagerade lärare som hjälpte till att utmana, motivera och pusha mig till att sträva ännu högre. De hjälpte mig hitta talanger hos mig själv jag inte ens visste att jag hade, som att kunna skissa & måla.

Jag fick jobb i princip direkt efter utbildningen och arbetar nu 75% på Linköpings Trädgårdshandel, vilket naturligtvis är oerhört roligt! Utöver det så har jag i dagarna också skickat in min ansökan om F-skattsedel till Skatteverket för att kunna starta upp det egna företaget Antelius Blommor där jag kommer arbeta som frilansflorist och erbjuda tjänster inom framförallt bröllops- och festarrangemang liksom grön inredning av hotell & kontor. Första uppdragen är redan spikade :)

Det bästa med att arbeta som florist är att det är så oerhört kreativt! Att få arbeta med händerna och skapa, varje dag; att faktiskt få hålla på med ett hantverk. Det ska inte stickas under stol med att det är ett delvis rätt skitigt och tungt arbete men glädjen i att få arbeta med så vackert och levande material väger upp i princip allt. Ingen dag är den andra lik och då jag arbetar i en trädgårdshandel med både snittblommor och mycket krukväxter, som senare under säsongen också tillhandahåller en plantskola med utomhusväxter, så får jag nog säga att det är variationen som gör det hela ännu roligare. Dessutom tycker jag, som är en oerhört social och utåtriktad person, att det är väldigt roligt med kundkontakten i butik. De allra flesta är glada och positiva och ger så oerhört mycket tillbaka. Det är alltid roligt att kunna få hjälpa till och hjärtat blir lite extra varmt när kunder kommer tillbaka och ger beröm och tackar för att det man gjort till dem blev bra.

Vad jag gör i framtiden? Inom 1år? Inom 5år? Eller kanske 10? Det beror på tidsperspektivet :) En dröm är nämligen att – i framtiden – flytta hem till Smögen och västkusten igen och driva eget där. Antingen som frilans eller ev. öppna en egen liten butik. Men, inom de närmsta åren eller så, så tror – och hoppas – jag att jag är kvar på Trädgårdshandeln där jag kan fortsätta utvecklas inom hantverket. Jag vill bygga upp mitt muskelminne så att vissa saker blir mer av rutin och "bara sitter i händerna". Samtidigt kommer jag arbeta på att utveckla det egna företaget vid sidan om för att i framtiden kunna stå på helt egna ben. Jag hoppas också att jag vågat prova på att tävla lite i blomsterbinderi och att jag inom inte allt för avlägsen framtid tar mitt gesällbrev.



Lukas Aaltonen

Jag gick vuxenutbildningen när den var två terminer lång 2015 och sedan kom jag tillbaka till skolan 2018 ett halvår till, för att få ytterligare kunskap och för att avlägga Yrkesbevis.

Man fick testa och lära sig nya tekniker med professionell hjälp av duktiga lärare. Men framförallt lära känna nya florister och få ny kunskap och inspiration. Det är viktigt att få ny inspiration, att se hur man kan göra på olika sätt.

Just nu driver jag Blombergs Blomsterhandel i Mariehamn på Åland. Det är väldigt varierande och intressant. Man får skapa otroligt mycket fint och jobba med levande material i alla möjliga färger och former.

I framtiden vill jag fortsätta inspireras och även inspirera andra att följa sina drömmar.



Isabelle Segersvärd

Jag gick floristutbildningen hösten 2019 till hösten 2020. Det bästa med skolan är gemenskapen och stämningen i klassrummet och även våra superlärare! Det bästa med utbildningen var när jag var på praktik på Åland och fick äran att göra en krans för att hedra veteranerna från det finska vinterkriget. Det känns extra speciellt eftersom det har en stark koppling till min släkthistoria.

Efter utbildningen startade jag upp min egen blomsteraffär i Norrköping – Hagafloristen.

Det bästa med att vara florist är att få skapa fina saker med blommor och se leendet på kunden när de tar emot det.

I framtiden utvecklar jag mitt företag, även mot eventsidan, och lär upp och lär ut.



Sofia Gullström

Jag gick floristutbildningen hösten 2019-våren 2021. Det som var bäst med utbildningen var egentligen allt! Så duktiga lärare och bra tillgång till material så att man verkligen fick prova mycket och vara kreativ.

Nu jobbar jag på Blomstertorget i Linköping som florist på en säsongstjänst.

Det bästa med att jobba som florist är att dagarna ser olika ut, att man alltid har någonting att göra, ta hand om kunder i både lycka & sorg och få "blomma ut" i det kreativa.

I framtiden så kommer jag alltid att göra något som har med blommor att göra. Drömmen är att öppna en egen butik på landet.



Therese Almén

Jag gick floristutbildningen 2019-2020 och arbetar nu på Skärblacka blomsterhandel. Jag hade praktik där under min utbildning vilket ledde till extrajobb och nu till fast jobb.

Det bästa med floristutbildningen på Himmelstalund var att man fick arbeta så mycket praktiskt och kreativt och att man fick lära sig så mycket på kort tid. Vi var en bra klass med bra sammanhållning och vi hade roligt tillsammans! Vi hade även proffsiga lärare som spred entusiasm, glädje och peppade oss att prestera på hög nivå. Det var alltid roligt att gå till skolan! Det bästa med att arbeta som florist är att få vara kreativ med blommor, variationen av arbetsuppgifter samt kundkontakterna.

I framtiden hoppas jag att jag fortfarande arbetar med blommor, gärna i en butik som även har inredning, handelsträdgård och



Lovisa Tidberg

Jag började min floristutbildning vårterminen 2020 och tog examen innan sommaren 2021.

Floristutbildningen är bred och man får mycket kunskap som man har nytta av. Fick bland annat lära mig hur blommorna ska skötas och olika tekniker som används i det floristiska arbetet, som hur man lägger stjälkarna i spiral när man binder bukett och hur man sticker blommorna i stickmassa vid t ex begravningsarbeten. Fick även lära mig hur man kan tänka med färg och form för att alla blommor ska komma till sin rätt och framhäva varandra genom t ex kontraster, olika texturer m.m.

Vi hade kurs i entreprenörskap där vi bland annat fick planera hur vi skulle gjort om vi skulle starta eget företag, vilket var nyttigt kunskapsmässigt men även kul eftersom det väckte egna idéer som man annars kanske inte hade tänkt på. Vi hade lektioner i skiss, service och textning. Vid några tillfällen får man också stå i skolans elevbutik och jobba, vilket var väldigt nyttigt då jag inte jobbat i butik innan. Man har även praktik i utbildningen, vilket är bra då det ger en chans att få in en fot i blomsterbranschen.

Under tredje terminen får man även möjlighet att ta yrkesbevis, vilket är en bra erfarenhet att ha med sig då man lär sig att utveckla sina tankar och idéer och bli bättre på att hitta olika lösningar. Floristutbildningen på Himmelstalund är en väldigt rolig utbildning och man har mycket gemensamt med både klass och lärare. Lärarna är duktiga på att visa och lära ut och det finns ett stort utbud av blommor varje vecka, vilket gör att man lättare kan vara kreativ och fortsätta utvecklas. Nu när jag jobbar som florist uppskattar jag all grundkunskap jag fått av utbildningen, det gör att jag känner mig trygg i mitt arbete även om jag är ny i branschen.

Jag har haft turen att få mitt drömjobb, på Butik Botanik i Flisby. Jag sommarjobbade där när jag gått min första termin i utbildningen, vilket var väldigt lärorikt. Nu har jag fått en fast tjänst där, vilket känns jättekul. Har bra kollegor och vi jobbar med mycket naturligt material, vilket är det som jag själv inspireras av. Det bästa med att vara florist är att få skapa och vara kreativ med blommor varje dag. Det finns många möjligheter och man kan utvecklas hela tiden genom att lära sig nya tekniker och inspireras av andra. Det finns alltid något att sträva efter, vilket känns kul.

I framtiden jobbar jag med blommor och strävar efter att lära mig mer. Jag fortsätter hämta inspiration från naturen och se det fina i hur materialet förändras varje årstid. Om jag får drömma kompletterar jag min floristutbildning med trädgårdsmästare eller trädgårdsarkitekt.



Sofia Kalsås

Jag började floristutbildningen på Himmelstalund hösten 2020 och blev klar vintern 2021.

Jag lärde mig allt från de första grunderna, binda en bukett i spiral och i olika stilar till att göra olika begravnings arrangemang, brudbuketter i olika stilar. Vi lärde oss även en hel del om olika krukväxter såsom skötsel, fullständiga namn osv.

Det bästa med floristutbildningen var att man får lära sig så mycket om blommor och växter och att man verkligen utvecklas från start till slutet på utbildningen. Jag gillade verkligen att vi fick ha praktik varje termin så att man får chansen att testa på yrket "på riktigt" och att knyta kontakter, det utvecklas man verkligen av.

Just nu jobbar jag som florist i Jönköping på Mimosa Blommor och trivs väldigt bra!

Det bästa med att jobba som florist är självklart att få jobba med blommor varje dag, att få bemöta kunder och att man ständigt utvecklas inom yrket och lär sig nya saker.

I framtiden så jobbar jag förhoppningsvis fortfarande som florist. En dröm hade såklart varit att starta något eget ihop med någon som brinner för yrket och älskar blommor lika mycket!